



# Nationalsozialistisk Kamp

#210

10 / 2024 (135)

## Lexikon - Michael Kühnen

### 121 - STATLIG REFORM

Den nationalsocialistiska revolutionens väg, från grundandet av det nationalsocialistiska partiet till förverkligandet av den nya ordningen, går genom olika stadier, varav det viktigaste är skapandet av den nationalsocialistiska folkstaten. Revolutionen äger rum med folkmassans



samtycke och godkännande, vilket är anledningen till att den kan genomföras i demokratier av västerländsk typ, i den mån dessa tillåter verkligt fria val, i enlighet med den rådande rättsordningen - det vill säga lagligt.

Som ett halvkolonialt självstyrande område under nazisternas förbudslagar är Förbundsrepubliken Tyskland, trots att det hålls val, bara en mycket begränsad del av detta. Ändå strävar nyfrontens tankegrupp efter en rättslig revolution i Förbundsrepubliken Tyskland genom att sätta upp målet om en statsreform som ett mellanstadium i sin kamp. Det här är ett resultat av punkt 25 i det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram, där man kräver att en stark centralmakt ska skapas i staten, men utan att direkt ändra den konstitutionella grunden. Nya fronten kräver därför juridiskt sett en reform av staten inom ramen för Förbundsrepubliken Tysklands rättssystem. Detta omfattar:

Direktval av statschefen;

Införande av folkomröstning och folkomröstning;

En ändring av vallagen som ger det starkaste partiet absolut majoritet i parlamentet, men som samtidigt ger små partier en andel av parlamentsplatserna som motsvarar deras röstetal (avskaffande av 5-procentsgränsen);

Upphävande av alla partiförbud och valdeltagande för alla partier, inklusive NSDAP.

En sådan statsreform gör det lättare för NSDAP att vinna folkmassan för den nationalsocialistiska revolutionen, att skapa de rättsliga förutsättningarna för att införa en nationalsocialistisk författning och därmed upprätta en nationalsocialistisk folkstat.

## 122 - STOLT

Som en världsåskådning av biologisk humanism bygger nationalsocialismen på livets verklighet som bestäms av naturlagarna, eftersom de gäller lika för alla former av liv. Människan är därför också föremål för livets lagar, såsom arv, differentiering och selektion i kampen för existens (se även elit). Som den enda formen av liv kan människan dock - om än till priset av dekadens och slutligen artdöd - leva i strid med art och natur tack vare sin fria vilja och strunta i livets lagar.

Nationalsocialismen vill däremot väcka viljan hos ariska människor (se arisk) att möjliggöra och främja bevarandet och utvecklingen av sin ras genom att leva i enlighet med naturlagarna. Det nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) är den som bär upp viljan i denna strävan. Det politiska uttrycket för denna attityd till livet och livet är politiken för skydd av livet med dess hörnstenar miljöskydd och rashygien. En sådan vilja kan dock bara uppstå och bestå om den föregås av stolthet över sin egen art, sitt eget folk.

Nationalsocialismen kräver och främjar därför rasstolthet, förkastar ideologin om alla människors jämlikhet som en livsfientlig dogmatism, bekänner sig till livets mångfald och möjliggör därmed viljan att bevara och utveckla arten. Rashat är lika främmande för den som idén om överlägsna eller underlägsna raser och folk (se även Untermensch). Alla raser och folk är bra eller dåliga på sitt eget sätt, begåvade eller obegåvade, och de omfattar människor

som i förhållande till sin art är överlägsna eller underlägsna. Men varje art är annorlunda och därför omöjlig att jämföra. Varje ras och varje folk bör leva, utvecklas och vara stolt över sin egen art. Detta är vad nationalsocialismen lär alla folk av arisk ras. Detta är vad NSDAP kämpar för det tyska folket.

Stolthet är därför en del av den nationalsocialistiska värdeidealismens etik, särskilt i förhållande till den militanta typen av politisk soldat, vars organisatoriska form är partiets Sturm-Abteilung. Därför hör kravet "Var stolt!" till den politiska soldatens tio budord.

Stoltheten gäller först och främst den egna rasen, det egna folket, men också alla andra natur- och kultursamhällen, om och i den mån de tjänar artens bevarande och utveckling. SA-människans stolthet är därför förkroppsligad i medvetandet:

**SA är och förblir Tysklands öde!**

## 123 - STRATEGI

Strategins uppgift är att visa en politisk rörelse hur den ska nå ett långsiktigt mål - i huvudsak att ge en vägledning för att vinna makt och slutligen ta den i besittning.

I nationalsocialismen är den strategiska uppfattningen en av de grundläggande förutsättningarna för den politiska kampen som fastställs och bestäms av det nationalsocialistiska partiets partilinje. I Tyskland ersätts denna partilinje, så länge det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet är förbjudet, av den allmänna linjen i Nya Frontens Gesinnungsgemeinschaft.

Strategin för den nya generationens nationalsocialistiska rörelse (se den nya generationens nationalsocialism) betonar som sitt mål först att återupprätta NSDAP och sedan dess förnyade maktövertagande, och bygger på en process av masspsykologisk omvändelse som utlöses av det öppna bekännandet av nationalsocialismen.

Nationalsocialismen, dess ledare och symboler är fortfarande allestädes närvarande i Tyskland. Eftersom segrarna från det senaste världskriget och deras tyska tjänare fortfarande har fullständig kontroll över alla propagandistiska instrument för att kontrollera det härskande standardiserade masssamhället, bedöms allt detta verkligen överväldigande negativt och fördöms, förolämpas och bekämpas på nytt varje dag med enorma ansträngningar (se grymhetspropaganda). Men det är just i det konsekventa förkastandet av nationalsocialismen av alla politiska och sociala krafter och makthavare i den nuvarande samhällsordningen som den stora chansen ligger att bli tagen på allvar som det enda alternativet, att finna masssympatier och att vinna inflytande och makt i händelse av en verklig systemkris, som blir allt tydligare från år till år.

Eftersom den härskande minusvärlden först och främst ser sig själv som "antinazistisk" och ständigt upprepar och betonar detta till den grad att det blir tröttsamt, blir det öppna bekännandet av nationalsocialismen så att säga automatiskt attraktivt i den mån systemet förlorar trovärdighet och prestige. När massorna väl söker efter ett verkligt alternativ kommer de inte att hoppas på krafter som har kompromissat sig själva genom att anpassa sig till systemet, utan på den rörelse som i systemets självbild, liksom i deras egen självbild, i alla avseenden är den mest extrema motbilden till dagens borgerliga livsordning - det

Nationalsocialistiska arbetarpartiet (se Bürgertumund Arbeitertum)!

Kravet på att upphäva nazistförbudet och det politiska arbetet för att återupprätta NSDAP är därför den avgörande, strategiska strategin för det nationalsocialistiska partiets förnyade maktövertagande i Tyskland och därmed för Nya Frontens arbete. För att genomföra denna strategi använder sig de nationalsocialistiska kadreerna av olika frontorganisationer.

Systemets utomordentligt hårda motstånd mot detta öppna bekännelse till nationalsocialismen kräver av de nationalsocialistiska militanterna en stor offervilja, till och med till och med fängelsestraff. Detta bevisar dock inte att Nya frontens strategi är felaktig, utan tvärtom att systemet tydligt har insett den fara som det står inför.

## 124 - FRÄMRE DELEN

Sturm-Abteilung är det organisatoriska förkroppsligandet av politisk soldatverksamhet inom det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Det är till denna politiska soldatverksamhet som den nya generationens nationalsocialism har sin födelse, sina framgångar och sitt hopp om seger att tacka. Detta gäller särskilt för Nya fronten, som medvetet såg sig själv som kärnan i ett nytt SA. Därför är den också engagerad i Sturm-Abteilungens tradition och anda som en förebild för sina kadrer.

Nya fronten definierar SA-traditionen på följande sätt:

SA är ett revolutionärt förbund av soldatmän (se Männerbund);

SA är kärnan i en politiskt konsoliderad, revolutionär folkarmé (se Folkets försvar);

SA är och förblir medvetet och av klar övertygelse en Sturm-Abteilung - dvs. en underavdelning - av NSDAP och underordnar sig villkorslöst dess politiska ledning;

SA förkastar väpnad omvälvning när en laglig revolution är möjlig (se varulv);

SA är en oförstörbar åsiktsgemenskap;

SA verkar genom att SA-andan är ett levande exempel;

SA bekämpar skoningslöst reaktionen som den värsta fienden till den nationalsocialistiska revolutionen som SA driver;

SA bekämpar all dogmatism som ett degenererande fenomen i mänskligt tänkande, känslor och handlingar;

SA påpekar stolt att de inte är en "kriminell organisation" ens enligt de förvrängda normerna i segrarnas Nürnberg-hämndrättsvisa från 1945/56 års JdF. Förbudet mot en nationalsocialism som ser sig själv i SA:s tradition är alltså inte ens motiverat enligt segrarmakternas principer, vilka som bekant betraktas som den högsta riktlinjen i Förbundsrepubliken Tyskland.

Tillsammans med denna tradition kännetecknar SA-andan nationalsocialismens politiska soldat. Denna anda kommer till uttryck i den politiska soldatens tio budord:

1. **tro!** Tron är vår livsgrund.
2. **lyda!** Lydnad är den stora dygden i vår revolution (se disciplin).
3. **slåss!** Kampen är den politiska soldatens syfte i livet.

- Var trogen!** Vår ära kallas för trofasthet.
5. **vara kamratlig!** Kamratskap är en förutsättning för gemenskap.  
**Arbeta med dig själv!** En nationalsocialist lär sig alltid (se även personlighet).
  7. **Var diskret!** En handling är värd mer än hundra stora ord.
  8. **Var modig!** Mod är viljan att övervinna sig själv.
  9. **Var stolt!** SA är och förblir Tysklands öde (se Pride).
  10. **Var skoningslös!** Hårt i kamp och hårt i seger - det är så vi fullbordar den nationalsocialistiska revolutionen.

Den nationalsocialistiska folkstaten efter revolutionens seger kommer att vara en SA-stat. Inte för att SA vill dominera staten - det är partiets uppgift - utan för att SA kommer att vinna och forma alla militanta män i ett folk, för att dessa militanter kommer att ta sin rättmätiga plats i staten och för att SA kommer att ta över skyddet av den nationalsocialistiska folkstaten internt och externt och mobilisera och organisera alla män som är lämpliga för militärtjänstgöring för detta ändamål.

SA:s uppgift i den nationalsocialistiska folkstaten är att mobilisera folket helt och hållet för att bevara och utveckla arten. Efter övergången till den nya ordningen uppstår ur SA:s led de militanta mansförbund och religiösa församlingar som på lång sikt säkerställer stabiliteten i en traditionell ordning (se även Orden).

## 125 - TACTICS

Medan strategin ger vägledning för hur man ska agera för att vinna och dela makten, och analyserar och utnyttjar de långsiktiga utsikterna, är taktik uppgiften att göra det möjligt för en politisk rörelse att öka sitt inflytande och sin anslutning på kort sikt.

Den allmänna linjen för Nya frontgemenskapen omfattar därför inte bara ett strategiskt koncept utan även taktiska överväganden, där taktiken alltid förblir underordnad strategin: Taktik utan strategi leder till blind aktionism. Strategi utan taktik leder till sekterism. Endast tillsammans visar de vägen till makten. För att genomföra sin taktik använder sig Nya fronten av olika massorganisationer.

Nya frontens taktik bygger på insikten att under förhållanden i liberalkapitalistiska massamhällen med någorlunda stabila förhållanden har massan av befolkningen inget intresse av världsåskådningar, ideal och politiska idéer (se liberalkapitalism och värderelativism). De är nästan uteslutande intresserade av sina omedelbara, personliga levnadsförhållanden. Endast missförhållanden, nackdelar och orättvisor leder här till indignation, i extrema fall till uppror, och erbjuder därmed en revolutionär rörelse utgångspunkter för att öka sin massbas bland folket.

Nya fronten använder därför sina kadrer på ett sådant sätt att det överallt där det finns missnöje och kritik också finns nationalsocialister som försöker föra missnöje till uppror och uppror till revolution. Ingenstans måste kampen och det politiska arbetet vara så följsamt och anpassningsbart som på taktikens område - här finns inga principer utan bara möjligheter! För närvarande har Nya fronten fyra huvudstrategier för sin taktik:

1. Kampen mot utländsk infiltration;
2. bekämpa miljöförstöring;
3. kulturrevolution mot amerikanismen;
4. kamp för ett enat och neutralt Tyskland (se Tyskland) för att uppnå verklig fred.
- 5.

Var och en av dessa frågor kan mobilisera missnöjda massor. Medan skyddet av livet och neutralitet för att skapa en rättvis fredsordning i dag främst betraktas som "vänsterfrågor", betraktas kritik av utlänningsströmmarna och dekadensen, som för närvarande främst uttrycks som amerikanism, som "högerfrågor". Som folklig rörelse är nationalsocialismen däremot varken "höger" eller "vänster", utan har inslag av båda och förkroppsligar ett folks vilja att leva (se vilja). Det är därför den kan kombinera alla dessa frågor i en enda, ytterst systemomvälvande politisk revolutionär rörelse och på så sätt kombinera de taktiska förutsättningarna med den strategiska nödvändigheten och därmed förverkliga revolutionen.

De ovan nämnda utgångspunkterna för en revolutionär taktik kommer sannolikt att vara de viktigaste, eftersom det styrande systemet kommer att visa sig oförmöget att lösa ens ett av dessa problem, samtidigt som behovet av en sådan lösning blir alltmer akut. Detta gäller i synnerhet för överdriven utlandsförvärv och miljöförstöring. Dessutom strävar den nya fronten efter att påverka alla potentiellt eller faktiskt systemkritiska strömningar och att utnyttja alla systemkriser och framväxande problem med hjälp av sin allianspolitik. Folket måste alltid informeras om detta:

**SYSTEMET HAR INGA FEL - DET ÄR FELET!**

## **126 - MODIGHET**

Mod är viljan att övervinna sig själv. Endast en gemenskap som utvecklar denna vilja och bevisar den i kamp kan övervinna individualismen och därmed den borgerliga minusvärlden (se bourgeoisi). Först när ariern inte erkänner sitt eget lilla liv, utan högre värden och idéer som mening och mål (se värdeidealism) och därmed övervinner sin individualistiska egoism, kommer han att kunna förverkliga en ny ordning i enlighet med arten och naturen. Denna kamp för det fjärde rikets kommande ariska högkultur kräver mod, tro, disciplin, lojalitet och andra värden och krav i den nationalsocialistiska etiken.

För det nationalsocialistiska partiet (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) och särskilt för dess Sturm-Abteilung som en politisk soldatgemenskap, hör modet därför till kärnan i nationalsocialismen som en livshållning som leder från jaget till vi:et, från den borgerliga individualismen till den folkgemenskap som arbetarklassen skapar.

I SA är kravet "Var modig!" följaktligen ett av de tio budorden för den politiska soldaten och därmed en av förutsättningarna för ett kämpande liv för revolutionen. Detta mod fulländas i viljan att offra alla bekvämligheter och bekvämligheter i det borgerliga livet - ja, till och med livet självt om det är nödvändigt - och att ta på sig lidande, berövande, förföljelse och fängelse i tjänst för den nationalsocialistiska idén och det nationalsocialistiska partiet, som ger livet en högre mening och ett högre värde. I partiets politiska soldater återkommer därför idealet om militanta riddarordnar som den ädlaste formen av självövervinnande. De ser sig själva som riddare av den nationalsocialistiska revolutionen (se även ordnar).

# Kul under hakkorset

En samling anekdoter sammanställd av Gerhard Lauck

## 44.

Mitt hemkontor är mycket, mycket nationalsocialistiskt. Mer än en besökande kamrat har till och med kallat det för en "helgedom". Hur som helst, när en vän ringde och frågade om han kunde ta med sig någon hit, tänkte jag inte mycket på det. Jag blev dock lite förvånad när han bad om tillåtelse att visa mitt kontor för den nykomne, som snart fick ett ögonöppnande.

Nykomlingen ställde några artiga frågor och vi diskuterade politik. När det var dags att gå såg jag honom rakt i ögonen och sa till honom med ett lugnt men fullständigt seriöst ansiktsuttryck:

"Du inser förstås att nu när du har sett mitt kontor... måste vi döda dig!"

Han blev blek. Men jag förbarmade mig över den stackaren och lät honom komma undan med livet i behåll. Kanske kommer han en dag att berätta för sina barnbarn hur han nästan mötte sitt öde i nazisternas händer.

## 45.

Min franska kamrat var en intressant kille. Han hade tjänstgjort med franska Waffen-SS i slaget om Berlin, kämpat mot moriska terrorister i Algeriet i den franska armén, deltagit i officersrevolten mot DeGaulle och levde nu i exil i München.

När jag knackade på hans dörr öppnade han den, hälsade på mig, slängde sina armar runt mig och kysste mig på båda kinderna. Jag log och sa: "Det är bra att jag vet att du är fransyska, annars skulle jag slå dig för det!"

Senare på kvällen kom en schweizisk kamrat och vi tre gick till en bar som ägdes av en italiensk fascist. Endast en annan kund, en ung tysk, var på plats. Naturligtvis pratade vi om politik. Jag tyckte nästan synd om den enda icke nationalsocialistiska gästen; han trodde förmodligen att han hade snubblat över någon ondskefull nazistisk konspiration! Han hörde oss och gick artigt in i vårt samtal.

Även om han hade blivit hjärntvättad som de flesta människor verkade han vara en hygglig kille. Den schweiziske mannen och jag resonerade med honom och fick honom åtminstone att acceptera att vi också var förnuftiga män som logiskt kunde försvara våra övertygelser, till skillnad från de blodtörstiga, mordiska galningar som porträtteras på TV.

Vi lyckades nästan. Varje gång vi fick honom halvt övertygad slog vår då lätt berusade franska kamrat näven i baren och skrek: "*De måste dödas! Alla! Alla judar måste dödas!*"

Naturligtvis chockade detta den stackars mannen. Så schweizaren och jag var tvungna att börja om från början. Men vår franska kamrat upprepade helt enkelt sitt uppträdande.

Nästa dag fick vi vår hämnd. Vi skämtade med vår franska kamrat om att även om Frankrike var okej skulle vi en dag behöva jämna Paris med marken, lägga betong på det och göra det till en parkeringsplats i utkanten av Stor-Berlin.



**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

**Der Kampf geht weiter !**

Seitdem haben nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene.

Adressiert von Massenmord, Völkermord, Verfolgung und Verdrängung haben nicht nur angehende, die Kinder der großen Liebe sondern hoch gebildete Völkern Adolf Hitler zu erreichen.

Alle Nationalsozialisten sind unangenehm vertrieben. Verloren und Kämpferinnen sinden Schüler an Schüler an Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völkern.

Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Gefahr des biologischen Völkermord ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der vorwiegend gegen sie über dabei, die Völkermord - gegen alle weißen Völkern (?) - zu kämpfen, keine Mittel und Kennzeichnung, Überlebend und Kennzeichnung.

Ob "Nazi" oder "Hitler", ob in "Wahlkampf" oder im "Brennstoff", ob mit Propaganda oder Gewalt oder auf einem Schießfeld stehen. Alle, jeder Nationalsozialist ist seine Pflicht!

Hilf Hitler!  
Gottwald Lank

**Boletín de Noticias NS**  
www.nsdapao.org

#1805 18.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Informe frontal**  
**Entrevista con Molly**  
**Tercera parte**

NSK: Sus proyectos actuales están obviamente relacionados con la filosofía y el arte.

Describe su opinión sobre el impacto de estos temas en la población.

Molly: Bueno, trato de seguir actualizando la galería de fotos, pero sobre todo me he concentrado en Adolf Hitler y el Ejército de la Humanidad (www.mountainofbuenaventura.com/health.html).

Entro en 21 páginas sobre, y tengo muchas más que hacer. Estudiar la Segunda Guerra Mundial es un abstracto campo de masas de información. Estas informaciones sobre una cosa y te encuentras con dos cosas más para investigar. Se siente un poco como si fueras un arqueólogo, desenterrando el pasado enterrado. Un pasado que preferes no saber a la luz. Podemos volver a agradecer a Internet la avalancha de información y fotografías. A lo largo de los años han salido a la luz cosas extraordinariamente raras.

**the NEW ORDER**

Number 179 (179) Created 1975 April 20, 2017 (13)

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware citizens and racial kinemen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. This means not only White immigration, culture distortion, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!  
Gottwald Lank

**NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!**

**Tryckta och online tidskrifter på många språk  
Hundratals böcker på över ett dussin språk  
Över 300 webbsidor på dussintals språk**

## Blankett för prenumeration

Prenumeration på *NATIONALSOCIALISTISK KAMP* för de kommande tolv numren. 30,00 Euro eller US\$30.00. [Ange vilken språkutgåva du vill ha!]

Donation - Ditt stöd gör vårt arbete möjligt!

Name \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_

Stad \_\_\_\_\_ Stat eller provins \_\_\_\_\_ Postnummer \_\_\_\_\_

Country \_\_\_\_\_

(Valfritt) E-postadress / Telefon \_\_\_\_\_

Ställ checkar till följande adress: NSDAP/AO

Skicka till: NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA